

Bijbelleesrooster voor gezinnen

-naar aanleiding van de oprukkende corona-

Thema: Ziekte in de Bijbel

‘Mijn tijden zijn in Uw hand’ – Psalm 31:16a

Kanttekening: ‘Dat is: mijn leven en al mijn wedervaren,
hoe het mij ook zou mogen gaan,
ik weet dat het alles aan U hangt, dat Gij het alles regeert’.

Dag 1: Toen ziekte nog niet bestond

Lees: Genesis 1:26-31

Kern: Bij de schepping was alles zeer goed. Adam en Eva waren nooit ziek in het paradijs.

Vraag: Kun je je voorstellen hoe goed het in het paradijs geweest is? Noem eens wat dingen die er niet waren en die er wel waren!

Dag 2: Ziekte door de zonde

Lees: Genesis 3:13-19

Kern: Na de zondeval is er verdriet gekomen en ook pijn en ziekte.

Vraag: Kun je tegen iemand die ziek is, zeggen: dat komt omdat je zonde gedaan hebt (Johannes 9:3)?

Dag 3: De HEERE is de Heelmeester [=Dokter, Arts]

Lees: Exodus 15:22-27

Kern: ‘Ik ben het Die u aan de ziel en aan het lichaam helen [=genezen], en voor alle ellenden bewaren kan’ (kanttekening 39).

Vraag: Ken je een voorbeeld uit de geschiedenis van het volk Israël waaruit blijkt dat de HEERE de Heelmeester is (Numeri 21)? Wat leert deze geschiedenis ons?

Dag 4: Wees voorzichtig

Lees: Leviticus 11:23-31

Kern: De Heere had het volk Israël allerlei wetten gegeven die goed waren voor hun gezondheid. Zij mochten bepaalde dieren niet eten, zij moesten op bepaalde momenten goed de handen wassen en dergelijke.

Vraag: Waarom is het ook voor ons belangrijk om vaak en goed je handen te wassen? Wat hebben deze voorschriften met onze verantwoordelijkheid te maken?

Dag 5: In quarantaine

Lees: Leviticus 13:1-5

Kern: Om verspreiding van een ziekte te voorkomen, is het soms nodig dat iemand die ziek is in huis blijft en niet naar buiten gaat.

Vraag: Waarom moeten mensen die de ziekte corona hebben in huis blijven en mogen ze niet naar school, hun werk of de kerk? Hoe zie je hierin de zorg van de Heere?

Dag 6: Medicijnen

Lees: 2 Koningen 20:1-7

Kern: Het gebruik van medicijnen en het bidden om genezing gaan samen op. Bid en werk.

Vraag: Wat kunnen wij leren van het ziekzijn van Hizkia? Er wordt weleens gezegd: een ziekte is een roepstem van God. Wat betekent dat?

Dag 7: Bidden voor de zieke

Lees: Mattheüs 8:5-10 en 13-17

Kern: Wat heeft de Heere Jezus toen Hij op aarde was veel mensen beter gemaakt!

Vraag: Toen de Heere Jezus op aarde was, brachten de mensen zieken naar Hem of vroegen ze Hem om bij zieken te komen. Hoe kunnen we dat nu doen? Hoe komt het dat zieken door Hem genezen kunnen worden (vers 17)? Wat heeft dat met de lijdenstijd te maken?

Dag 8: Bidden voor elkaar

Lees: Jakobus 5:13-20

Kern: In de kerk wordt ook voor elkaar gebeden. Niet alleen om genezing voor het lichaam, maar ook om vergeving van de zonden. Vergeet bij alle aandacht voor de lichamelijke ziekte corona je zondezieke ziel niet!

Vraag: Waarom is je ziel belangrijker dan je lichaam? Wat bedoel je als je bidt met David: 'O HEERE, genees mijn ziel'? Wie is de Heelmeester/Dokter/Arts voor je ziel (Mattheüs 9:12-13)?

Dag 9: Niet altijd genezing

Lees: 2 Korinthe 12:7-10

Kern: Niet elk gebed om genezing wordt verhoord. Soms vindt de Heere het beter dat het anders gaat. Daarom is het belangrijk om altijd te bidden: 'Uw wil geschiede'!

Vraag: Waarom was het voor Paulus beter dat zijn 'ziekte' bleef en hij niet beter werd?

Dag 10: Nooit meer ziek

Lees: Openbaring 21:1-5

Kern: In de hemel is geen ziekte meer. 'En geen inwoner zal zeggen: ik ben ziek; want het volk dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben' (Jesaja 33:24).

Vraag: Hoe komt het dat er in de hemel geen ziekte meer zal zijn (Openbaring 22:2)?